

Vraag het aan Morya**Is er wel genoeg plaats voor de ander?**

“Het kan zijn dat er in jouw ideaal, dat nog zo groot kan zijn, geen plaats is voor de ander en dat je dat niet eens merkt. Het kan zijn dat je zo ‘goed’ bezig bent dat er te midden van jouw goedheid eigenlijk geen plaats is voor een ander, dat je met andere woorden zo goed kan en wil zijn dat je niet eens merkt dat jouw goedheid zo begrensd is dat die ander daar geen plaats in krijgt.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 6: ‘De bron’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 5

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


